

gård, der i slutningen af 1400-årene lå på sydsiden af Kompagnistræde ud mod stranden. Den tilhørte en af byens rådmænd ved navn Erland Jonsen Snare, der døde i begyndelsen af 1500. Hans enke hed Karine, og hun overlevede ham med en hel del år. I 1525 hører man om hende i forbindelse med en bod, som hun ejede ved vandmøllen. I jordebogen fra 1496 nævnes Snares have i Kattesundet, der lå i Arild Wogns rodemål, men allerede i 1510 kaldes hele kvarteret for Snares Kvarter.

I et skøde fra 1578 nævnes en gård med nogle boder ved vandmøllen mellem Magstræde og Læderstræde, der løb helt ned til Rådhusstræde. Det er første gang, Magstræde nævnes. I jordebogen fra 1581 omtales "det stræde, som løber fra Vandmøllen til Magstræde" og "det stræde, som løber ved stranden fra Vandmøllen til Magstræde". Det er samme stræde, der tales om.

Måske hed hele gadestrækningen i første omgang Ved Stranden ligesom Gammel Strand og bebyggelsen nord for Højbro. For selv om Magstræde nævnes i 1581, så omtales Snaregade først i 1607 i forbindelse med et skøde. Indtil da hører man kun om Snares gård. Blandt andet lejede rådmænd Oluf Jakobsen Skriver i 1527 i Ved Stranden en gård, som blev kaldt for Snares Gård. Og i 1584 findes et skøde på samme gård, der lå på en stor grund mellem Kompagnistræde og ned til "det lille stræde, der løber vestfor stadens vejerhus" (på Gammel Strand). Sidstnævnte stræde er sikkert Snaregade.

I midten af 1600-årene var gaderne bebygget på begge sider. I Magstræde boede et par farvere med tilknytning til farveriet i Vandkunst-området samt flere med tilknyt-

ning til havet og Holmen. I Snaregade boede et par skræddere, en perlestikker og folk med tilknytning til havet og kronen. Interessant er det, at ud af 25 husstande i Magstræde var der fem husstande med flygtninge fra især det skånske område. På den korte strækning nævnes i 1643 syv bryggergårde inklusive en ulovlig i Magstræde og fem i Snaregade.

Både i Magstræde og i Snaregade nævnes mange husstande uden erhverv. Men flere af dem synes at have været større gårde med forskellige slags tjenestefolk af begge køn tilknyttet. Her nævnes stuepiger, ammer og stegerspiger. Det var de erhverv, som kvinderne bestred på dette tidspunkt, hvis ikke de var gift eller enker. Endelig var der flere husstande i Snaregade med op til fire kvinder boende sammen. Deres navne antyder ikke, at de var i familie med hinanden. Spørgsmålet er, om de skal tolkes som huse, hvor fattige kvinder slog sig sammen eller som bordeller. I 1680'erne blev Nybrogade anlagt som kajgade, hvorved Magstræde og Snaregade opførte som havnegade.

Stroget:

Amagertorv, Vimmelskaftet og Skoubogade

I midten af 1300-årene dukker gadenavnet Tyskemannegade op for første gang, men selve gadeforløbet er væsentligt ældre og skal nok dateres tilbage til starten af 1200-årene eller måske før. Stednavnet betegnede på det tidspunkt den nuværende gadestrækning Vimmelskaftet og Amagertorv. Navnet stammede fra de nordtyske indvandrere, der nok